

Wie denkt mee, wie werkt mee?

Een tijdje geleden maakte een kennis me attent op een activiteit van een naburige KBO-afdeling. Senioren die geregeld er samen op uit trekken om van "cultuur" te genieten.

Niet het Rijksmuseum, niet Boijmans Van Beuningen, niet het Van Goghmuseum of het Van Abbe. Nee, niet de bekende dingen, maar culturele activiteiten die niet alledaags zijn, niet al te ver weg zijn en die georganiseerd worden op basis van low budget.

We zijn op zoek naar een paar enthousiaste, creatieve geesten die ons mee willen helpen om dit vorm te geven. We zijn ook heel benieuwd of dit idee aanspreekt.

Denk jij, verdorie, da's leuk, mail me: janvandenoever@outlook.com

Jan van den oever.