

Najaarsreis November 2018

Het is dinsdagmorgen 13 november en we wachten op de bus van Twintours bij het gemeenschapshuis. De bus arriveert rond 8:35 en na 15 minuten vertrekt de bus richting Turnhout met een 34 tal leden aan boord. Onderweg schijnt de zon, maar bij de grens met België betreft de lucht. Eenmaal gearriveerd in het centrum van Turnhout moesten we door een flinke plensbui lopen om bij brasserie Tamboerke te komen.

Na van een bakje(s) koffie en gebak genoten te hebben maakten we een korte wandeltocht naar het Nationaal Museum van de Speelkaart. Bij het museum aangekomen werden we in 2 groepen gesplitst en begon de rondleiding door het museum. Gedurende de rondleiding kregen we het e.e.a. te horen over de geschiedenis van de drukkunst en het maken van speelkaarten en dat het huidig gebruikte proces nog niet erg veel afwijkt van hetgeen er 100+ jaar geleden al werd gedaan. Hier blijkt maar weer dat we de chinezen vaak onterecht beschuldigen van plagiaat aangezien zij o.a. ook het kaartspel hebben bedacht.

Waarschijnlijk is het kaartspel van origine een Chinees spel. Rond 1300 is het kaartspel naar Europa gekomen en werden de druktechnieken verbeterd om het kaartspel te maken. De eerste kaarten werden nog met de hand getekend en ingekleurd, waarna de houtsnedetechniek zijn intrede deed en wat later de kopergravuretechniek. Eind 18^e eeuw werd de steendruk of lithografie ontwikkeld en waaruit later de vlakdruk of offset is ontwikkeld, welke tegenwoordig op grote schaal wordt gebruikt.

Net als veel andere spelletjes werden kaartspellen aanvankelijk een uitvinding van de duivel genoemd en in sommige Europese landen, zoals in Spanje en Italië, zijn kaartspellen daarom zelfs geruime tijd helemaal verboden geweest

Op het moment is het Belgische bedrijf Cartamundi de grootste fabrikant van spelkaarten ter wereld en is in Turnhout gevestigd.

Om 12:15 moesten we weer op pad naar de bus in het centrum van Turnhout en daarna begon de rit naar brasserie “Den Engel” in Baarle-Nassau. Hier hebben we van een geweldige lunch genoten en konden we weer wat bijpraten over hetgeen er ’s morgens was gebeurd.

Om 13:45 zat de lunch erop en begonnen we aan het middagprogramma en de rit naar “De Dorpsdokter” in Hilvarenbeek. Onderweg werden we al ingelicht door de 2 aanwezige EHBO-ers dat het een interessant museum is omdat zij er eerder dit jaar al waren geweest i.v.m. het 75 jarig jubileum van de Astense EHBO vereniging.

Hier aangekomen werden we welkom geheten door Wil Fransen en begon de spreekbeurt “Help de dokter” over de geschiedenis van de lokale dokterspraktijken en dus hoe onze voorouders met o.a. geneesmiddelen en geneeskundige gereedschappen omgingen. Hier werden veel gereedschappen getoond en besproken o.a. om het lichaam te spoelen, wat toen een veelgebruikte methode was om allerlei ziektes op te lossen. Er werd ook een mobiele couveuse getoond welke was gemaakt van materiaal van neergestorte WO II vliegtuigen en waarmee veel babies zijn vervoerd.

Al bij al ben ik blij dat ik in de 20^{ste}/21^{ste} eeuw leef en we een goede medische zorg hebben en dat het in het verleden toch maar “behelpen” is geweest.

Na de spreekbeurt hebben we op eigen gelegenheid het museum kunnen bezichtigen en kunnen kijken naar een grote verzameling aan geneesmiddelen, geneeskundige gereedschappen en hulpmiddelen welke de laatste 100+ jaar zijn gebruikt.

Omdat het nog wat vroeg was hebben verschillende mensen nog door de kruidentuin gewandeld, welke voor het museum ligt, en alvorens de tocht naar het restaurant in Casteren te beginnen.

Rond 16:30 reden we aan naar restaurant De Kruidentuin in Casteren via een toeristische route en om 17:00 arriveerden we bij het restaurant. Eerst werden we verwend met een drankje, waarna al gauw het diner werd opgediend. Het diner was een erg uitgebreid 3 gangendiner en er was eten in overvloed en het werd afgesloten met een lekker ijsgerecht.

Om 19:00 zijn we richting huiswaarts vertrokken en na een 45 minuten werden de eersten afgezet in Ommel, daarna bij de Schop en als laatst bij het gemeenschapshuis. Ondertussen werd de chauffeur nog bedankt voor de gezelligheid en goede service.

Henk van Kessel & Ank van der Klugt